

Tabiatın Geleceğine Dair Bir Derkenâr

Tabiatın saymakla bitmeyecek sonsuz güzellikleri vardır. Mucizelerle doludur ve bir sistem içerisinde kendi sürekliliğini devam ettirir. Doğadaki her canlının bir görevi vardır ve tabiat yasalarının işleyişi ile kendini korur, yeniden canlanır. Arıların çiçeklerden polen toplaması ve onların bir kısmını tekrar doğaya bırakması böylelikle ağaçların, çiçeklerin kendini yenilemesi örnek olarak verilebilir. Herhangi bir aksaklık, bu işleyişe büyük ölçüde zarar verebilir ve tabiatın geleceği tehdit altında bırakabilir.

Tabiata en büyük zararı veren ve bu sistemi çökme tehdidi altında tutan canlılar, ne yazık ki insanlardır. Doğaya bıraktıkları atıklarla, kurdukları fabrikalarla hem hava kirliliği oluşturuyor hem doğaya zarar veriyorlar. Ağaçları kesiyor, hayvanları avlıyorlar. Böylece nice hayvanın nesli tükeniyor ve doğa bir kez daha tehdit altında kalıyor.

Belki aklınıza şu soru gelmiş olabilir: “Peki bu sistemi düzeltmeye çalışmıyorlar mı?” Bu soru ve sorunları düşünen birtakım kişiler kendilerini adeta insanları bilinçlendirmeye adanmışlardır. Sinema filmleri, belgeseller, reklamlar aracılığıyla insanlara doğanın önemini hatırlatmış ve harekete geçmelerini sağlayacak projeler üretme yoluna gitmişlerdir. Fidan dikmek ve geri dönüşüm, doğaya katkı sağlayacak en önemli projelerin başında yer alır. Bu projelerin detaylarını açıklayıp televizyon, radyo vb. iletişim araçları aracılığıyla insanları harekete geçirmek projelerin temel amaçlarıdır. Bireyleri harekete geçirmek için öncelikle kurum ve kuruluşlarda projeler aktif hale getirilir ve bireyler bu kurum/kuruluşlar aracılığıyla projelerde aktif rol oynamaya teşvik edilirler. Örneğin belediyeler, haftanın belli günlerinde atık toplayıp biriktirilen atıkları doğaya geri kazandırıyor ve böylece doğa üzerindeki tehdidi büyük oranda ortadan kaldırıyorlar.

Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda görürüz ki, doğanın geleceği bizim elimizde ve şayet bilinçli bir toplum yapısı oluşturmayı başarırsak doğa üzerinde oluşturduğumuz tehdit, yerini umuda bırakır. Unutmayın: “Yaşamın olduğu yerde umut vardır.”