

## Depremiñ Ruhuma Yansıttıkları

6 Şubat 2023'te on bir ili kapsayan bir deprem oldu. Orada değildik ve birçok insan orada değildi ancak o acı herkes tarafından hissedildi. İnsanlar kendilerini o insanların yerine koyup daha çok üzüldüler, sağ çıkanlara kendi canı kurtulmuş gibi sevindiler, hiç tanımadığı ve adını dahi duymadığı vefat eden insanlar için Kur'an okudular, dualar ettiler. Enkazdan benim vesilem ile çıkar ümidiyle sosyal medyadan yer bildirip yiyecek giyecek ihtiyacı temin ettiler. Hepimiz için tabii ki zordu. Ancak depremzedeler bizzat yaşadıklarından ve yakınlarını kaybettiklerinden ötürü daha çok sarsıldılar.

Bu bir imtihan. Bizler dünyanın emniyetli bir yer olmadığını, bazı şeyleri kontrol edemeyeceğimizi, her şeyi tedbir eden bir Yaratan'ın olduğuna elbette inanıyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizleri, canımızdan, malımızdan eksiltmeyle, korkutmayla sınavacağını buyuruyor. (Bakara, 155). Ve yine Allah Teala, kendi canımızı tehlikeye atmamamızı, tedbirler almamızı emrediyor. (Nisa, 71 / Bakara, 195). Binalar inşa ederken doğru malzeme kullanmak, ev alırken dikkatli olmak gibi. Ancak tedbir almamız ve mümin olmamız, başımıza bir şey gelmeyecek anlamına gelmiyor. Dünyada garantisi olan bir şey var; iyi ve kötünün başına gelecek ortak bir şey var, o da ölüm. Onun haricinde inanan veya inanmayanın başına her musibet gelebilir. Bu dünyanın imtihan yeri olduğuna inanıyoruz, dünyanın çok da tekin bir yer olmadığını görüyoruz. O yüzden dünyadan cennet ummamalı, herhangi bir musibetle karşılaştığımızda mümince sabır ve tedbiri kuşanmalıyız.

Hac Suresi, 35. Ayette şöyle bir bilgi vardır: "Onlar ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Kendilerine isabet eden musibetlere sabredenler, namazı dosdoğru kılanlar ve rızık olarak verdiklerimizden infak edenlerdir." Demek ki, müminin başına bela gelmez diye bir kaide yoktur. Bu yaşanan depremde vefat eden müminlerin şehit olduğunu Peygamberimiz bildiriyor. Müminin başına gelen her bir musibet, o müminin günahlarına kefarettir. Aynı şekilde Peygamberimiz, bir musibete uğrayan müminin halini şu açıdan ilginç olduğuna dikkat çeker: "Müminin, başka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardır. Onun her işi, hayırdır. Eğer bir genişliğe, nimete kavuşursa şükreder ve bu onun için bir hayır olur. Eğer bir darlığa, musibete uğrarsa sabreder ve bu da onun için bir hayır olur."

Nimete şükür, biraz daha kolay gibi gelir, nimet olduğundan dolayı, ancak insan pek nankördür. (İbrahim, 34). Ancak şükrettiğinde Allah'ın rızasına ve sonsuz güzel bir hayata talip olur. Belaya sabretmek çok zordur. Mümin belaya sabrederse yine Allah'ın rızası ve sonsuz güzel bir yaşama talip olur. Bu durumda bir nimete kavuşsa veya bir musibete uğrarsa her iki durumda kârlı ve kazançlı çıkar. Mümin başına bir bela geldiğinde bunu Allah'tan bilir. Varlık O'ndan, darlık O'ndandır. (Bakara, 156).

Bunu depremzedelerde gördük. Enkaz altında iken yanında vefat eden kardeşi için; "Allah'ındı, yanına aldı" diyen yanında evladını kaybedip "Allah'tan geldi" diyeni gördük. Acı ile beraber bir teslimiyet ve farkındalık. Bu farkındalık, müminin şaşılacak bir yanıdır. Enkaz

altındayken veya çıkarılırken Kur'an okuyanlara şahit olduk. Ben, O'na teslim oldum, yine O'na sığınırım demenin lisan-ı hal diliyle ifadesi bunlar.

İlgi çeken hallerden biri de şudur. Örneğin depremzedelerden kurtululardan bazıları, bundan sonra daha iyi bir kul olacağını, namazlarını kılacağını söylüyor. Bu durum, musibet ile nasihat arasındaki farkın insan ruhuna etkisini gösterir. Ayrıca Allah Teala nimet vermek zorunda olmadığı halde bize nimetlerini esirgemiyor. Varlığın, nimetin asıl sahibi O'dur. Bu sebeple bir gün bu nimetler elimizden alındığında isyan etmek niçindir ? Bizler hayata ölümlü olarak geliyor ve buranın emniyetli bir yer olmadığını bilerek yaşıyoruz. Ne olursa olsun Rabbimiz'e karşı hüsn-i zannımız olmalı. Allah, bir mümin duyarlılığı ile nimetlere şükretmeyi, musibetlere sabretmeyi nasip etsin, duasıyla. Amin.

Selamette